



## Min vej til DM

Jeg har gået til skydning et par år, men i det tidlige forår inviterede Rikke og Jon mig til at deltage i en mere struktureret træning. Så jeg gik til almindelig skydetræning om mandagen, og om tirsdagen trænede jeg i to timer sammen med to, tre andre skytter.

Vi øvede os i forskellige teknikker, som kunne få os til at skyde bedre og det hjalp mig rigtig godt på vej. Jeg forbedrede hurtigt mine resultater og jeg klarede mig meget bedre når vi var ude til stævner. Til mit første stævne fik jeg en guldmedalje og til det andet fik jeg bronze.

Jeg tror ikke jeg havde klaret mig så godt uden den ekstra træning. Alligevel blev jeg overrasket da jeg blev inviteret til DM. Vi skulle afsted en søndag. Vi mødtes i skydeklubben tidligt om morgenen og jeg kørte med Jon og Katarina helt til Vingsted centeret, hvor alle banerne var samlet. Det var et kæmpe område.

Jeg startede med at få lidt at spise og købe lidt slik og sodavand. Herefter gjorde jeg mig klar til den første skydning. Der gik ikke lang tid fra jeg kom ind i skydehuset, til jeg lå klar med riflen i hånden, det var spændende og jeg var lidt nervøs, men jeg skød 194. Jeg havde håbet på et lidt bedre resultat, men var stort set tilfreds. Anden gang jeg skød fik jeg også 194 og Katarina og jeg fik en sølvmedalje i holdskydning.

Det var virkelig spændende og jeg så mange forskellige skytter og længden på de forskellige baner, det var interessant og inspirerende. Det var en rigtig god oplevelse, jeg nød hvert et minut og håber at komme afsted igen næste år.

Jonathan Wain

